



NS Nyhetsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org

#1076

29.10.2023 (134)

Ledarskap mellan nationell gemenskap och elitism

från Michael Kühnen

WILLY KRÄMER

Tre generationer av nationalsocialister lever i dag i Förbundsrepubliken Tyskland - de har alla efter 1945 skapat ledande personligheter. Men tidens motgångar, de politiska kampvillkoren under direkt och indirekt ockupationsstyre och under nazisternas förbud, den enorma agitationen och förföljelsen hindrade dem från att få en yttre politisk betydelse eller ens bli allmänt kända. Men deras inre betydelse är desto större, eftersom de garanterar den historiska traditionen och legitimiteten för den politiska tronföljden fram till i dag. Det faktum att nationalsocialismens efterkrigsledare, till skillnad från de historiska ledarna, inte fick någon yttre politisk betydelse förändrar inte deras betydelse för partiets historia, och det förändrar inte heller det faktum att de var eller är verkligt nationalsocialistiska ledarpersonligheter och därför bör vara en förebild och ett exempel för oss.

Nationalsocialismens första generation är den grundande generationen, från vilken de flesta av NSDAP:s stora historiska ledare också kom - kämpar för ett bättre Tyskland i Weimarrepubliken, formgivare i Tredje riket, martyrer i sammanbrottet.

Efter 1945 återförenades några av dem i Socialist Reich Party (SRP), medan andra - däribland några av de sista historiska ledarna på mellannivå som hade överlevt människojakten 1945 - tillhörde den så kallade Gauleiterkretsen kring

statssekreteraren i Reichspropagandaministeriet, dr Naumann. I mitten av 1950-talet dog alla dessa försök ut. De flesta av grundläggargenerationen avgick och/eller arbetade i borgerliga nationella grupper, medan deras nationalsocialism bleknade till ett vemodigt minne. På så sätt försvann de ur historien. Men det fanns några få som inte avgick, som stod fast vid sitt förflutna under alla dessa årtionden och som åter anslöt sig till leden när en ny nationalsocialistisk rörelse uppstod:

Många gamla kämpar, bärare av det gyllene partimärket och till och med historiska politiska ledare för NSDAP av lägre eller medelhög rang tillhörde och tillhör fortfarande vår gemenskap - den högst rankade av dem är samtidigt vår största förebild som en ledande personlighet inom efterkrigstidens nationalsocialism och den grundande generationen:

Arbetarpojke, ungdomsrörelse, frontkämpe i första världskriget, politisk soldat under den första efterkrigstiden, inträde i partiet 1928, allvarligt skadad i gatustrider med Röda fronten ett år senare, riksföreträdare, bärare av NSDAP:s gyllene hederstecken och politisk ledare på heltid efter 1933 fram till sista dagen - det är vår hedersmedlem Willi Krämer.

Hade vi för den historiska nationalsocialismen med partikamraterna Heß, Röhm och Dr. Goebbels, den förbrukande partimedarbetaren, den upproriska och revolutionära politiska soldatledaren som bröt allt motstånd och den passionerade, geniala propagandisten som lysande exempel på nationalsocialistiskt ledarskap, verkar det vara av symbolisk och ödesdigert betydelse att Pg Krämer för efterkrigstidens nationalsocialism blir en förebild som gjorde sin plikt på alla tre områdena:

Willi Krämer var politisk soldat, gatukämpe för den nya ordningen och slutligen, även innan han gick med i partiet, regional ledare i Gamla Sachsen för en revolutionär soldatförening - Wehrwolf. Senare var han lokalgrupps- och distriktsledare och slutligen politisk ledare i Führerns ställföreträdares stab, dvs. direkt underordnad Rudolf Hess. Så småningom förflyttades riksföreträdaren till NSDAP:s propagandaavdelning i riket och blev därmed senare medlem av partiets riksledning. Han steg till en början till chef för stabskontoret, vilket i riksledningens organisation motsvarar nivån statssekreterare i ministerierna. Han tillhörde därmed Goebbels nära omgivning, och han var närvarande som företrädare för RPL vid de dagliga ministerkonferenserna, där riktlinjerna för propagandan under kriget utarbetades, beslutades och tillkännagavs. I samband med sammanbrottet 1945 blev han slutligen ställföreträdare för rikspropagandaministern i den södra riksregeringen - och därmed huvudansvarig för den nationalsocialistiska propagandan under krigets sista veckor i rikets södra kittel, som av de allierade hade delats upp i ett nordligt och ett sydligt område. Det

var Pg Krämer som den 8 maj 1945 sände Tredje rikets sista nyhetstjänst med den sista fria sändaren i det södra området från en mobilstation i Alperna och trotsigt avslutade nyheten om kapitulationen och därmed den tyska frihetens tillfälliga slut med Deutschland- und Horst-Wessel-Lied.

Willi Krämer hade mot sin vilja lämnat det belägrade Berlin och begett sig söderut för att ta plats i riksregeringen på Goebbels personliga order. Liksom alla visste han att utgången av slaget om Berlin skulle avgöra Tysklands öde, och liksom många andra ville han inte överleva ett eventuellt nederlag utan söka döden i ruinerna av en besegrad rikshuvudstad. Men dr Goebbels skickade iväg honom med följande motivering: "*Det måste fortfarande finnas några män efter detta krig som kan vittna om vad vi verkligen ville och hur det faktiskt var.*" Detta sista uppdrag från dr Goebbels blev Pg Krämers livsverk i efterkrigstidens Tyskland:

Willi Krämer kämpade och arbetade i SRP och DRP som ledande funktionär och propagandaledare på statsnivå. När den nationella oppositionen, i och med grundandet av NPD 1964, till sist gick över till att erkänna det härskande systemet, drog han sig tillbaka från det organisatoriska arbetet och utvecklades till den andliga ledaren för efterkrigstidens nationalsocialism. De så kallade "**Göttingenbrev**", som fortfarande publiceras i dag, blev ett ledarverktyg i denna andliga formande kamp, med vilket han uppfyllde Goebbels uppdrag, höll nationalsocialismen vid liv och förde den vidare till en ny generation i god tid. Vilken ansvarskänsla gentemot vår heliga idé, som hade förlorat sin organisatoriska form, vilken viljestyrka, vilken lojalitet mot sin överordnades sista order kännetecknade denna ledarkamrat i sin ensamma kamp under många år, när det inte fanns något hopp, ingen chans kvar, när nationalsocialismens långa natt redan tycktes betyda dödssömnen för idé och rörelse. Willi Krämer försvarade sig mot denna iskalla dödsandning med sina "Göttingenbrev" och räddade på så sätt nationalsocialismen genom dess mest desperata historiska period. Vilken prestation, vilken människa!

Och Willi Krämer bevarade och fördjupade inte bara det som redan var beprövat, utan förde det också vidare i tiden. Runt 1980 fick jag kontakt med Willi Krämer medan jag fortfarande befann mig i min första Gesinnungshaft. Under den tid som följde utvecklades en oerhört intensiv brevkontakt, där Willi Krämer lärde mig vad nationalsocialismen verkligen var, medan jag gjorde honom medveten om den nya generationens nationalsocialisters svårigheter och förhoppningar och intresserade honom för vår kamp.

Efter sammanslagningen av Nationalsocialisternas aktionsfront med Nationella aktivister i januari 1983 blev partikamrat Willi Krämer, en av NSDAP:s högst rankade överlevande och historiska ledare, hedersmedlem i ANS/NA och undertecknade petitionen från vårt initiativ mot NS-förbud som uppmanar

förbundsdagen

att

upphäva

NS-förbudslagarna.

Vår kamrat Willi Krämer är nu över 80 år gammal, hans hälsa är på väg att försämrats, men hans huvud är lika klart som någonsin och hans hjärta är oförtrutet lojalt. Han står fortfarande vid vår sida - en exemplarisk nationalsocialistisk ledarpersonlighet från grundläggargenerationen, som en politisk kamp på mer än 60 år slutligen ledde till att han ställde sig vid sidan av vår gemenskap i den nya fronten! En ledarkollega som aldrig ville ha något för sig själv, utan som helt och hållet ägnade sitt liv åt vår heliga idé! En kamrat, en ledare, ett föredöme för kommande generationer!

"ARMIN"

Den andra nationalsocialistiska generationen är HJ-generationen, som växte upp i Tredje riket.

Dessa entusiastiska unga idealister tog sig i stor skala till fronten, kämpade som hjältar och dog som blodvittnen för Tyskland och nationalsocialismen, i den mån de var berättigade till det. Blodoffret från denna generation, vars blomning har fallit, var fruktansvärt - tänk bara på SS-divisionen Hitlerjugend, som två gånger bildades av frivilliga från HJ, som två gånger blödde ut, och som gick i fångenskap den 8 maj 1945, med endast 600 soldater kvar. Låt oss tänka på NAPOLA-studenterna, men också på alla andra vanliga HJ-pojkar som rusade till fronten och fortfarande kämpade och dog när allting kollapsade runt omkring dem - det var inte en slump att HJ-pojkar och utländska SS-frivilliga var de sista som försvarade Führerbunkern i Berlin: en gripande symbol för vår kamp, som ungdomen har tagit till sig och i dag förstår som en världsomspännande revolution för den vita rasen.

Så snart denna generation återvände från segrarnas krigsfängeläger började de återuppbygga det helt förstörda landet, som snart skulle framstå som ett mirakel för både vänner och fiender. Även politiskt återupptog många av dem kampen för Tysklands frihet och anslöt sig till det socialistiska rikspartiet som dess mest aktiva och militanta element.

Men SRP-förbudet och det nya massvälståndet, som tycktes kompensera dem för deras ungdoms brist, lidande och uppoffringar och som de bara kunde hoppas på till priset av politisk anpassning, bröt nästan helt ryggen på denna andra generation. Det är denna mellangeneration som helt och hållet har gett efter för den negativa världen av masskonsumtion och omskolning.

Men även bland dem finns det kamrater som har funnit vägen till oss -

frontkämpar från andra världskriget och "nolltimmarnas" spillror, som vår hedersmedlem Otto Riehs, riddarkorsinnehavare från de värvade leden, som som korpral höll upp och delvis förstörde ett ryskt stridsvagnsförband med en defekt luftvärnskanon med personlig livsfara - men som också visade mod och ryggrad under efterkrigstiden: i SRP, DRP och NPD, tills han slutligen hittade vägen in i leden i vår Gesinnungsgemeinschaft, blev ordförande för Freundeskreis Deutsche Politik, en stödorganisation för ANS/NA och slutligen toppkandidat för vår gemenskap i kommunalvalet i Frankfurt/Main år 1985! Denna militanta förebild från krigs- och efterkrigstiden, denna trogna anhängare av idén och rörelsen kommer även i framtiden att stå vid vår sida!

En av denna generations förebilder och kämpar är vår kamrat Kurt Müller, som under många år har satt hela sin materiella existens på spel för att förse rörelsen med en Thing-plats för möten och fester, som två gånger har försvarat sin tro bakom lås och bom och som genom att organisera och genomföra invigningsceremonier på vår rörelses stora minnesdagar har bevarat medvetandet om vår rörelses enhet över alla organisatoriska gränser och även överlevt de mörka tiderna av organisatorisk nedgång.

Båda kan vara representativa för den handfull män från HJ-generationen som fortfarande tillhör eller åter tillhör den nationalsocialistiska rörelsen i dag.

I faktisk och organisatorisk bemärkelse framträdde dock knappast någon annan från denna generation som ledarkamrat - men vi hedrar ändå EN partikamrat som den nationalsocialistiska ledarpersonligheten i den andra nazistgenerationen:

Aktiv som sexåring i HJ under den första stridsperioden, därför bär han HJ:s gyllene hedersmärke, uppvuxen i en djupt nationalsocialistisk familj (fadern, Alter Kämpfer och SA-ledare, undkom med nöd och näppe att avrättas den 30 juni 1934), frontkämpe under andra världskriget, klassificerad i brittiska krigsfångeläger som en oförbätterlig nationalsocialist och frisläppt först i slutet av kriget. Han var frontkämpe under andra världskriget, klassificerad som oförbätterlig nationalsocialist i brittiska krigsfångeläger och släpptes först i slutet, aktivist inom SRP, DRP och NPD, grundare av en oberoende NS grupp på 1970-talet, som sedan slogs samman med NSDAP/AO - detta är mannen med kodnamnet "Armin": kamrat och ledarkamrat från HJ-generationen! År 1976 blev "Armin" NSDAP/AO:s samordnare för hela Tyskland och 1977 stabschef för NSDAP/AO:s underjordiska SA, som han grundade och spelade en avgörande roll för, och som jag anslöt mig till i mars 1977 och för vilken jag den 8 maj samma år grundade den första lokala SA-stormen i Hamburg, som blev ursprunget till vår nuvarande gemenskap. Pg "Armin" var alltså en av mina första chefer och en verklig förebild för mig.

Hans orubbliga lojalitet mot partiet och idén talade för sig själv och för honom - han lärde oss att partiet är viktigare än personen, han ville aldrig själv stå i förgrunden, och han formade den stil av kamratskap, hängivenhet och uppoffring och återupplivade den anda av SA som är typisk för oss i dag.

Det var han som energiskt tog itu med och drev igenom rehabiliteringen av stabschef Röhm. Han gav oss ett exempel på gränslös handlingsberedskap, även om han som familjefar med sex små barn skulle ha haft all anledning till personlig återhållsamhet. Men "Armin" levde kravet att en SA-ledare endast kunde och borde kämpa och leda från fronten, i spetsen för sina kamrater, och han predikade det inte bara!

Med fantasi och viljestyrka byggde han upp NSDAP/AO:s SA och åstadkom en historisk bedrift som vårt samhälle fortsätter att bygga på och kämpa för än idag.

Jag måste dock begränsa mig till att presentera denna viktiga ledare i vår partihistoria endast med hans alias, eftersom slutet av denna extraordinära kämpares liv är nedsläckt i ett skymningsljus som vi inte vill dra våra fortfarande levande före detta medkämpar ur och inte heller vill nämna hans riktiga namn:

"Armin" blev ingen förrädare, han stod oavbrutet genom de många åren i fängelse, men SA:s sammanbrott 1979, hans eländiga materiella situation i Gesinnungshaft, den mänskliga besvikelsen över att hans familj vände honom ryggen och fängeslivets tråkiga vardag bröt sönder och lemlästade hans karaktär - hans en gång så upplyftande och medryckande energi började vändas mot honom själv och hans egna kamrater. Han bröt och bröt med alla, kände sig förrådd och förlorade sig själv i isolering.

Han bröt också med mig. Men jag håller honom i ett ärofullt och respektfullt minne och räknar fortfarande den kämpe som jag lärde känna som "Armin" bland de stora ledarna i vår rörelse. Trots det mörka slutet står han över de flesta företrädare för sin generation som glömde och förrådde sina ungdomsideal och förblir för oss unga kämpar en viktig bro i den historiska tradition som förbinder oss med det ursprungliga NSDAP och kampen under den första efterkrigstiden och en förebild för vår kamp!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERKAMPF AUSLANDS- UND AUFGABORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Siebzig Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Jahreslange von Massenmord, Verbrechen, Verfolgung und Verleumdung haben nicht ausgereicht, die Kräfte der germanischen Rassen halb gelähmt. Adolf Hitler ist zurück.

Alle Nationalsozialisten sind unsterblich. Volk- und Rassenmenschen können nicht sterben. Sie kämpfen um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Größe des hochgerichteten Völkermord ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der vornehmste Gegner ist aber dabei, den Völkermord - gegen alle weißen Völker (?) zu begehen. Seine Mittel sind Entnazifizierung, Überfremdung und Rassenmischung.

Die "Agga" oder "Gagga", als im Wahlkampf oder im Straßkampf, als im Propagandakampf bewährt, ist auf einen Schlüsselbegriff anderer Art. Jeder Nationalsozialist hat seine Pflicht!

Hilf Hitler!
Günther Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 18.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är uppenbartigen filosofiska och konstruktivare.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag forskar fortfarande upplåtarna fotografieret, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligheitsens Armé (www.mouningtheorciert.com/truth.htm). Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut nödvändigt av information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som man är en arkivör som gräver upp det begravnade förhållna. Ett förhållna som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lepp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att




the NEW ORDER

Number 179 (133) Founded 1978 April 26, 2022 (134)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-orientation.

Whether "Agga" or "Gagga", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Günther Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk
Hundratals böcker på över ett dussin språk
Över 300 webbsidor på dussintals språk



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!